



Wilde peen

Wat een feest was het hè, dat Fête de la Nature. Wat een fijne sfeer, met al die natuurliefhebbers bij elkaar. De tuin als decor voor prachtige muziek. Leuke rondleiding gehad. Die aardige imker weer ontmoet. Bijgepraat met wat oude bekenden. Het was genieten. NMP-Ermelo en KNNV Noordwest Veluwe, bedankt. En alsjeblieft, volgende jaar weer.

Er waren op het Fête lezers die mij wezen op een onjuistheid in mijn stukje over de wolfsfoot. Volgens hen stond er bij de vijver geen wolfsfoot. Wis en waarachtig wel! U denkt toch niet dat Haas zijn lezers verzinselen op de mouw speldt. Hier was sprake van een misverstand. Over de vijver. Het is met vijvers zoals met boodschappen. Er zijn kleine en grote. Als ik schrijf over 'de vijver', dan bedoel ik de grote vijver. Die buiten de wallen. In het bos. Met die gele borden. Met watermunt en wolfsfoot op de oever. Dat poeltje binnen de natuurtuin noem ik 'de kleine vijver'. Het is maar dat u het weet.

Ik hoorde ook wat mensen zeggen dat de tuin 'over zijn hoogtepunt heen was'. Tja. Ja en nee, het is maar hoe je het bekijkt. Die explosie van kleur in mei en juni, van al die margrietten, klaprozen, bonte wikke en zo meer, die is inderdaad voorbij. Maar er is nog steeds zoveel moois te zien. Zoveel te genieten. Weet u wat? Ik bied u een cursus 'genieten van de tuin' aan. We beginnen gelijk. Les 1, de wilde peen. Dat is handig. Want die groeit nu in de tuin. De bloem van wilde peen is een witte schermbloem. Zo'n scherm is best een vernuftige constructie. Na de bloei krult het scherm omhoog tot een bol, zoals op de foto. Daar zitten zaadjes in. Mooi hè, dat wit, geel, groen en paars. Nog later zakt de bovenkant van die bol wat in, tot een soort kommetje. Dat noemen ze een 'vogelnestje'. Daar gaat natuurlijk geen vogel in broeden. Maar u begrijpt de suggestie. Tenslotte verdroogt de bol. Dan wordt hij bruin. De zaadjes blijven er in zitten. Dat is wintervoer voor de vogels. Als u in de herfst of winter een poosje stil gaat zitten kijken, dan ziet u de mezen en vinken eraan pikken. Al die stadia, de witte schermbloem, de wit-paarse bol, het vogelnestje en de bruine bol, die staan nu allemaal tegelijk in de natuurtuin. Wonderlijk hè.

Dus er op af, dan kunt u de eerste les gelijk in de praktijk brengen. Als u er oog voor heeft, is elke dag in de natuurtuin een Fête de la Nature.